

Kampeerseizoen 2022

Kleine natuurcamping LES FAYES



Bonjour, hierbij een kleine samenvatting van ons seizoen.

Zoals eigenlijk altijd is het kampeerseizoen ook dit jaar omgevlogen. Het weer was heerlijk. Eind april gingen we open en op 24 september hebben we de laatste kampeerdere uitgezwaaid.

De bezetting was geweldig, steeds nagenoeg vol en we hadden heel veel terugkomers, maar ook heel enthousiaste 'nieuwe' kampeerdere, waarvan we er velen zeker weer terug gaan zien komende jaren. Terugkomers zijn het grootste compliment en daar zijn we ook heel blij mee en trots op.

Opvallend en een record dus was dat er dit seizoen ca. 7 mensen alleen kwamen kamperen, allemaal vrouwen trouwens, al dan niet een hond en meestal in een tent of bestelautootje type Kangoo of Berlingo en 1 kwam met een fantastisch mooie oldtimer Biod-caravan. Ze geven aan dat ze waarderen dat ze, indien gewenst, altijd geholpen worden door ons of andere gasten en gezellig mee kunnen eten, maar ze kunnen ook lekker hun eigen gang gaan.....heerlijk toch !

RAMP

Eind april gingen we open en na een rustig fijn begin van het seizoen, kregen we helaas op 4 juni 2022 te maken met een ramp. De 'tennisballenhagel', je weet niet wat je mee maakt. We zullen er hier ook niet teveel over uitwiden, maar het was heel erg. Bijzonder en heel fijn was dat we op dat moment even geen (tent)kampeerdere hadden staan, pff...Op die dag 'alleen' mensen in de gite en in de huurcaravan. Maar voor deze mensen had het ook veel gevolgen, vervangend verblijf (omdat men niet naar NL terug kon ivm de autoschade), autoruit-ervangen, autoschade, etc..alles moest geregeld worden.



Al met al konden we door de noodvoorzieningen die zijn aangebracht, het seizoen 'gewoon' door laten gaan. Inmiddels zijn na maanden 'gedoe' eindelijk vooruitzichten dat onze daken vervangen/gerepareerd gaan worden, dat zal begin volgend jaar zijn. Wel gaat het ons sowieso geld kosten, want de verzekering dekt niet alles, maar

we zijn al blij dat bij ons geen gewonden zijn gevallen. Tevens kregen we direct steun van lieve familie & vrienden om de stoelen ed. direct te vervangen (alles was kapot!), dakluiken van de Constructam te kunnen vervangen etc.....wat bestaan er toch lieverds op deze wereld!

PUUR KAMPEREN

Ook dit jaar is gebleken uit gesprekken met kampeeders, de social media, artikelen etc. dat veel mensen behoefte hebben aan 'puur kamperen', dus waar je niet met je tentje tussen grote 'witte dozen' staan, geen glamping, geen overdosis grote huuraccommodaties zoals safaritenten ed. En waar je niet als kampeeders ergens op een stukje gras achteraf wordt gezet omdat dingen als chambre d'hote-/B&B-kamers, meerdere gites ed voorgaan, mede omdat het meeste geld verdiend kan worden. Gewoon een plek om in je vakantie tot rust te komen met veel natuur, uitzicht & stilte om je heen. Uiteraard is 1 huisje, of een ingerichte tent of caravan geen probleem, maar kamperen moet toch wel de basis zijn op een camping...

Dit jaar zijn we heel 'streng' geweest en er zijn geen caravans geweest die langer dan 6 meter waren (inclusief dissel). Hierbij maken we alleen een uitzondering bij enkele kampeeders die al jaren vaste gast zijn, waarbij de plek in overleg wordt gekozen, zodat niemand er last van heeft (qua uitzicht ed.). Dit is dit jaar 1x gebeurd en ook 1x bij mensen die nog een verblijf tegoed hadden ivm een corona-annulering 2 jaar geleden. Tevens geeft het voor Erik ook



meer rust, als hij geen grote caravans van ons terrein af moet rijden. 'Echte' campers komen hier al een tijd niet. De kampeerbusjes en buscampers zijn geen probleem, mede door hun uitstraling en andere rij-eigenschappen dan een 'gewone camper'. Dit jaar waren er wat minder vouwwagens, maar wel weer veel meer tenten. We zijn tevreden met onze doelgroep

en die blijft voor komende jaren ook ongewijzigd. Voor anderen zijn er campings genoeg naar keuze in La France.

VERDER

Zijn weer veel leuke honden geweest, de ene keer waren er maar 5, de andere keer 10 of meer. Het ging over het algemeen allemaal prima, de baasjes letten goed op, zodat er niet steeds honden rondneuzen in andere tenten of wat ook. Er waren meerdere keren pups van een aantal maanden oud, zooo lief, op deze foto 1 ervan Berner Sennen pup Suus



TENSLOTTE

Volgend jaar hebben we in april weer onze klusweken met lieve vrienden en daar zullen de belangrijkste werkzaamheden te maken hebben met het renoveren van de vlonderplanken bij het Ronde-terras en de installatie van het 'nieuwe' INFO-caravannetje. Het oude (bouwjaar 1967!) was al heel slecht en door de hagel is dat alleen erger geworden, daarbij komt dat hij

eigenlijk iets te laag was, zodat er menig hoofden gestoten zijn. Inmiddels is hij uit elkaar, gedeeltelijk gesloopt en weg van de plek. Wees niet bang, het komt allemaal goed & hij wordt weer echt 'LesFayes-waardig'. Volgend jaar kan iedereen genieten van een heerlijk plekje om de wandelingen en andere info uit te pluizen en.....er komt ook nog iets extra's bij ☺.....wordt vervolgd..

Wij wensen iedereen fijne wintermaanden en een goed voorjaar en hopelijk tot ziens in ons kampeerseizoen volgend jaar (1 mei – 24 september 2023). Of kom eens in een ander seizoen en huur ons romantische huisje GITE LES FAYES, heel het jaar te huur !

Lieve groet uit La France,

Erik & Rosalinda Jansen

Hondenmeisjes, Pebbles & Elfi & Hippie

Poes Jolie

